

Die in Mij geloofd, al ware hij gestorven, zal eeuwig leven.



TOT VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

Alice-Rachelle BLONDELLE

echtgenote van de Heer

ROGER CRUYPELINCK

geboren te Zegelsem de 3 oktober 1920 en
godvruchtig overleden te Gent de 11 november 1970
tijdig bediend met de H. Sakramenten der zieken.

Wij hebben rondom ons gezien, en geen hulpmid-
delen gevonden, we hebben gezocht en niemand kon
ons helpen, geen offers waren te zwaar om onze be-
minde echtgenote en moeder te verlichten.

We aanbidden, o Heer, Uw H. Wil en onderwerpen
ons, maar laat ons toe dat we wenen en diep bedroefd
zijn om deze harde slag en het zo vroegtijdig heengaan
van onze echtgenote en moeder, nog zo nodig voor
ons gezin.

Vermits zij de Heer behaagde, werd zij beproefd en
deze zware beproeving bracht haar de sleutel van de
hemel, omdat zij nooit heeft gemord, noch geklaagd en
tot het laatste ogenblik bleef zij vol hoop op beter-
schap en genezing.

Gij, mijn echtgenoot, blij sterk in het vervullen van
uw zware plicht, vergeet mij niet, zoek uw geluk in de
werkzaamheid en het vervullen van uw plichten.

Gij, mijn kinderen, weest mijn kroon en mijn troost
door uw vader te eren al de dagen van uw leven en
bidt voor mij.

Beste ouders, die dit nu nog moet beleven, zoekt in
uw stille levensavond uw steun in de werkzaamheid
en in het gebed.

Liefste familieleden en vrienden, ik dank u allen om
uw bezorgdheid om mij.

Mijn Jezus barmhartigheid.
Wil nu de Vier Akten bidden.

MELCKEBEKE ZOTTEGEM

De Heer Roger CRUYPELINCK,

De Heer en Mevrouw André CRUYPELINCK-MATHIEU,

De Jongeheer Eric CRUYPELINCK,

De Heer en Mevrouw Petrus BLONDELLE-COLLIJN,

De families BLONDELLE en CRUYPELINCK

danken U voor de blijken van deelneming en gebeden.