

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Bernard, Leo, Arthur Blondelle

zoon van wijlen

Charles-Louis BLONDELLE-VAN DE VIJVER,

geboren te Nederbrakel op 5 september 1919
en thuis ontslapen in de Heer
op 12 januari 1987,

voorzien van de HH. Sakramenten
« in extremis ».

Gepensioneerd mijnwerker.

Niets liet vermoeden dat deze man ons ging
verlaten. De plaats die hij had ingenomen
in het gezin zal nu leeg zijn. Wij hadden je
nog zo graag bij ons gehouden. De kleine
attenties die van u uitgingen waren voor
ons een teken van je stille aanwezigheid.

Vroegtijdig moest je het werk in de mijnen
stopzetten omwille van je gezondheid. Het
was een harde noot om zo jong te moeten
toezien hoe andere leeftijdsgenoten, in de
bloei van hun leven verder konden werken.
Doch, je leven was nog niet teneinde. De
komende jaren zou je al je krachten, je lief-
de en je genegenheid gebruiken om deze

in het gezin waar je was opgenomen, ten-
toon te spreiden. Hoeveel keren heb je je
fiets, en op het laatste je bromfiets niet ge-
nomen om kinderen weg te brengen naar
school. Je was een vast gegeven in het le-
ven van hen; op jouw woord konden ze
vertrouwen.

Nu moeten wij jouw aanwezigheid missen.
Het zal niet eenvoudig zijn de lege plaats
die je achterlaat op te vullen, maar wij
vertrouwen er op en zijn er zeker van dat
je nu nog altijd, vanuit de hemel, met ons
zult begaan zijn. Uw leven hier op aarde
heeft een einde genomen, nu zul je een
plaats krijgen in de hemel.

Liefste familie, kinderen en kleinkinderen,
dank dat ik in jullie midden mocht aanwe-
zich zijn; het gaf mij een vreugde jullie
te zien opgroeien en hoe jullie al zoekend
de weg gevonden hebben in het leven. Doe
zo voort met dezelfde liefde voor elkaar.
Liefste zuster, dank dat er in jouw gezin een
plaats voor mij was.

De families

BLONDELLE, VAN DE VIJVER,
danken U.

Namis : donderdag 29 januari 1987 om 19.30 u.

Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel