

Weest waakzaam, want gij kent dag noch uur.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

de Heer

Frans BLONDELLE

echtgenoot van Mevrouw

RACHEL DE BACKER,

geboren te Nederbrakel op 26 juni 1914 en
schielijk overleden te Brakel op 20 juni 1973,
gezalfd met het H. Oliesel.

Met verbijstering heeft dit plotseling afsterven, veel te vroeg naar menselijke berekening, ons geslagen. Wat is het leven hier op aarde? Eens voorbij is het slechts een vlug verdwijnende schaduw geweest, waarvan niets overblijft. Alleen onze goede werken vergezellen ons naar de eeuwigheid. Gelukkig dan diegene die zijn leven ernaar gericht heeft. Is immers de hoogste wijsheid niet : levend te doen wat men stervend zou wensen gedaan te hebben?

Troostend blijft de gedachtenis aan onze dierbare overledene. Hij was een in-goed mens. Zijn leven was eenvoud, arbeid, liefde en toewijding. Zijn kinderen konden steeds bij hem om wijze raad. Allen die hem kenden en gemoedelijk met hem hebben gepraat, waardeerden hem om zijn eerlijkheid en vriendelijkheid. Waar hij kon hielp hij met raad en daad.

Dierbare echtgenote, ik weet dat gij veel aan mij zult verliezen. Weet gij het nog hoe ik tijdens mijn ziekte, zo verlangde naar huis te mogen komen? Het heeft niet lang mogen duren. Nu ben ik voorgoed aangekomen in het eeuwig Vaderhuis. Ik dank U

voor de gelukkige jaren dat wij voor elkaar hebben geleefd. Vind uw troost in het gebed, zo zijn wij nog immer verenigd in de Heer.

Geliefde kinderen en kleinkind, ik hield toch zoveel van U. Weest gij nu moeders steun en vergeet niet wat ik voor U gedaan heb.

Familieleden en goede vrienden, bidt voor mij. Tot weerziens.

De families BLONDELLE, DE BACKER, VAN
DE VIJVER, DE LANGE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel