

Vreedzaam en eenvoudig leven,
elk ende het zijne geven,
geeft rust en rijke zegen.



Laten wij bidden voor de zielerust van
DE HEER

Germain, Firmin BLONDELLE

Geboren te Zegelsem (Brakel) op 11 december
1928 en godvruchtig overleden te Gent A. Z.
op donderdag 4 juli 1991,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Een mens mag niet gelukkig zijn, zegt men
wel eens, want dan slaat het leed plots onge-
nadig toe. En inderdaad kan het leven soms
ongenadig hard zijn. Gelukkig dat we in al
onze smart weten dat de dood niet het laatste
woord heeft, maar dat God ons opwacht naar
de overzijde.

Wanneer kan men aan God meer schenken dan
bij het levenseinde. Het is de teruggave van
het leven aan God. Die schonk het in de hoop
dat Hij het in Zijn barmhartigheid opneemt en
het leidt naar zijn eeuwige eindbestemming.
Zo heeft Firmin in de jaren die de Heer hem
mild verleende zich zeer verdienstelijk weten
te maken voor moeder, broers en familie en
allen met wie hij in contact kwam.

De dierbare overledene heeft het werk niet ge-
vreesd maar er zijn geluk in gezocht, gewee-

tensvol bracht hij zijn leven door in de ver-
vulling van zijn plichten.

Vreedzaam en eenvoudig van hart was Firmin
in zijn omgang met de mensen. Hij wist wat
arbeiden betekende. Hij nam de dag zoals God
hem liet bedijen en probeerde er nut uit te
halen. Op rust gesteld na volbrachte arbeids-
taak, wist hij zich nog verdienstelijk en bruik-
baar te maken. Ondermijnd door ziekte begaven
zijn lichaamskrachten; met veel geduld droeg
hij zijn ziekte. Zachtjes is hij dan naar de
plaats van de eeuwige rust gegaan.

Beminte broers, zusters en familie, ik was ge-
lukkig in uw midden, maar niemand blijft op
aarde, voor ieder eindigt eens de proeftijd.
Ik kan u alleen nog danken voor uw goedheid
en opoffering. Ge hebt voor mij gedaan wat in
uw bereik lag. Bidt de Heer voor mijn ziele-
rust.

Beste familieleden en burens, ik ben de weg
ingegaan van al het geschapene. Vaarwel en
bid voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O.-L.-Vrouwke van Smarten, bid voor ons.

De familie BLONDELLE - COLLYN,

dankt U oprecht voor uw bliken van
medeleven in de rouw die hen treft.

Namis : donderdag 1 augustus om 19 uur.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel