



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Jean BLONDELLE

echtgenoot van **Andrea GABRIËL**

geboren te Nederbrakel op 24 november 1928 en godvruchtig overleden in de A.Z.-St.Elisabeth te Zottegem op 15 december 1995, gesterkt door ziekenzalving.

De families **BLONDELLE, VAN DE VIJVER** en **GABRIËL, HAEGEMAN** danken U voor uw gebed en medeleven.

De namis zal opgedragen worden in de kerk van St.-Pieter te Brakel op vrijdag 12 januari 1996 om 19.00 uur.

Op vele manieren kan een mens in zijn leven een verlies ervaren. Soms is dit verlies zo ingrijpend dat je hele leven erdoor verandert. Wij denken vandaag aan het verlies van een dierbaar iemand; Jean. Een mens waar je van houdt, laat je niet graag los.

Daarom zullen degenen, die Jean goed gekend hebben weten welke leegte hij achterlaat. Samen met zijn echtgenote Andrea bouwde hij zijn huis tot een huis waar oprechte liefde en toewijding voorrang kregen. De laatste tijd heeft Jean veel geleden en met uitzonderlijk geduld heeft hij zijn zwaar lijden gedragen. Zonder een woord van afscheid te kunnen nemen, maar met de tranen in zijn ogen is hij van ons heengegaan. Zijn dood werd voor hem een echte bevrijding en verlossing uit zijn lijden. Tijdens zijn ziek-zijn werd Jean, door zijn trouwe echtgenote Andrea, omringd met de beste zorgen van liefde, begrip en geduld. Zij heeft Jean daardoor een stukje hemel op aarde bezorgd. Hij was ook zo gelukkig met een bezoekje van zijn petekind, Jean-Paul. Wij geloven dat wat hij gedaan en nagestreeft heeft ten goede zal komen aan hen die achterblijven en dat zijn voorbeeld ons zal inspireren. Hij blijft voortleven in ons hart, in onze gedachten en in onze levensinzet.

Heer, wij vouwen onze handen tot gebed en vertrouwen Jean, die ons zo lief was en blijft, aan U toe. Neem hem op Heer, in uw liefde en dat Jean bij U het geluk mag vinden zonder einde en laat hem ook deelnemen aan de kerstvreugde.

Rouwcenter "Funeralia" Zwalm - Brakel 055/42.84.80