

Gelukkig de dienaar die bereid gevonden wordt wanneer de Heer hem rekenschap komt vragen.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

PETRUS BLONDELLE

echtgenoot van Mevrouw
CAMILLA COLIJN

geboren te Nederbrakel op 20 februari 1885 en godvruchtig overleden te Brakel, op 3 juli 1974, gesterkt door het sakrament der zieken. Lid van de Bond van de Gepensioneerden.

Voor een gelovige mens is de dood niet het afschrikkend einde. Een christen, die zijn plichten tegenover God en de medemens volbracht heeft, zal niet de ontgoocheling oplopen van diegene die nooit naar God of zijn gebod heeft omgezien en alleen van het aardse leven alles heeft verwacht. Is immers niet de hoogste wijsheid : levend te doen wat men stervend zou wensen gedaan te hebben ? Nu zal onze dierbare overledene, voor al het goede dat hij in deze wereld gedaan heeft, loon naar werken ontvangen.

Mijn dierbare echtgenote, zoveel jaren hebben wij samen lief en leed gedragen. Heb dank voor uw genegenheid. Leg alle zorgen in Gods handen. Hij weet immers best wat voor ons goed is.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, voor U heb ik gewerkt en geleefd. Blijft van mekaar houden en leeft zo dat gij de dood niet moet vrezen. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Familieleden en vrienden, tot weerziens.
« Wees barmhartig, Heer, voor uw dienaar Petrus ; geef hem vrede, rust en onverganke-lijk geluk. Door Christus, onze Heer ».

De families

BLONDELLE,
DE LANGE,
COLIJN,
DE BOCK,

zijn broers, zuster, schoonbroers, schoon-
zusters, neven en nichten,

danken voor uw blijken van deelneming.

Drukk. De Ruyver - Brake!