

„Ik ben de Verrijzenis en het Leven”.



Gedenk in uw gebeden

de ziel van

DE HEER

ROGER BLONDELLE

geboren te Nederbrakel op 6 augustus 1951
en ten gevolge van een smartelijk ongeval overleden
in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel,
op 9 oktober 1980,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Als God roept, gaat de mens. Op elk ogenblik van ons aards bestaan mogen wij Hem verwachten. De Heer zelf zegt toch: „Wees op uw hoede, wees waakzaam, want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is”. Hij heeft Roger geroepen op een leeftijd waarop 'n mens weinig denkt aan het grote afscheid. In de bloei van zijn leven moest de dierbare overledene ons verlaten ten gevolge van een auto-ongeluk. De droefheid van de familie is dan ook groot om dit plots heengaan, zonder afscheid te kunnen nemen.

In het Johannesevangelie zegt Jezus ons: „Dit is de wil van de Vader, dat ik niets van wat Hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag.

Het enig waardevolle dat wij onze overledene nog kunnen meegeven is een oprecht en vertrouwd gebed. Met de Kerk bidden wij dan ook: „Heer Jezus, in Uw verrijzenis is voorgoed duidelijk geworden, dat God trouw blijft aan wat Hij met de mens begonnen is. In U heeft God getoond dat Hij ons niet voor de dood, maar voor het leven heeft

bestemd. Wij bidden U: laat onze dierbare overledene, vandaag nog binnentreden in Uw rijk. Toon hem Uw gelaat en laat hem delen in Uw vreugde. Gij die leeft en heerst in eeuwigheid”.

H. Hart van Jezus, wij stellen ons betrouwen op U.

De families BLONDELLE, SPITAEELS

zijn erkentelijk voor uw blijken van medeleven in hun rouw en danken U.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel