

" Heer, Gij neemt het leven niet van ons af; Gij maakt het nieuw...



Dankbaar en gelovig aandenken aan

ZUSTER DENISE

Blondiau Barbara-Irma

Zij werd geboren te Herfelingen op 24 augustus 1983.

Zij wijdde zich aan de Heer op 10e december 1914 in de Congregatie van de H. Vincentius à Paulo te Viane.

Zij werd opgenomen in de eeuwige vreugde bij de Heer op 30e juli 1991, gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.

—
Als oudste Zuster van de Congregatie is Zuster Denise stil en gelaten van ons heengegaan. Meer dan 75 jaar had ze haar leven aan de Heer gewijd. Vooral in de onderwijssector heeft zij het beste van zichzelf gegeven. Ze was graag gezien bij de kinderen, bij wie ze 46 jaar in de Lagere School van Viane heeft doorgebracht; waarvan 26 jaar als schoolhoofd.

Na haar op pensioenstelling trachtte Zuster Denise zich verdienstelijk te maken voor de gemeenschap van de Zusters in het M.P.I.

Zolang haar krachten het toelieten was ze 's morgens vroeg in de kapel om de

nieuwe dag aan de Heer toe te wijden. Ook voor Zuster Denise kwam op het einde van haar lang leven de beproeving van ziekte en het aangewezen zijn op de hulp van anderen.

Gelukkig kon ze rekenen op veel liefdevolle handen van Medezusters en op de goede zorgen van de verpleegsters van het Wit-Gele Kruis.

Zoals haar leven onopvallend was in het volbrengen van de dagelijkse plicht, zo is ook haar sterven geweest: een zacht uitdoven.. als een kaars die opgebrand was voor de Heer, een stille overgang van tijd naar eeuwigheid.

Dierbare Oversten, Zusters en familie, ik dank u allen om zoveel zorg, liefdevolle toewijding en ware genegenheid. Gij waart mijn vreugde in goede dagen, mijn troost en hulp in beproeving en lijden. God, een schoon en goed mens is van ons heengegaan. Wij danken U voor het werk van uw genade in Zuster Denise. Wij bidden dat niets van dit lang leven verloren gaat. Blijf haar koesteren en bewaren in uw grote liefde voor altijd.

Barmhartige Jezus geef haar ziel de eeuwige rust.

Eerwaarde Heer Directeur
de Zustersgemeenschap van Viane
de Zustersgemeenschap van Delftinge
de Families Blondiau - Allebos
danken voor uw gebed en medeleven.