

Mogen de martelaren u opnemen bij uw aankomst in het hemels Jerusalem (Off. overl..



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW**

**Clotilde BLYAU**

echtgenote van de heer  
**Adelson FOSTIER**

geboren te Everbeek op 28 februari 1891 en aldaar overleden op 5 januari 1971. Zij was gesterkt door het Sakrament van de Zieken en de Pauselijke Zegen.

---

Een stille, goede vrouw is van ons heengegaan. Onopvallend heeft zij geleefd, is geleidelijk gestorven aan de drukte van de gemeenschap en is stillekens vertrokken naar de eeuwigheid. Maar in de stilte groeien en rijpen de zielen voor de Hemel.

Bij haar heengaan bidden wij dan ook hoopvol met de Kerk: Het is passend en billijk dat wij U altijd en overal dank zeggen door Christus onze Heer. Voor uw gelovigen, Heer, wordt het leven niet afgesneden, maar verwisseld voor een eeuwige woonst in de Hemel. (Pref.)

Dierbare broer en schoonzuster, ik dank u om de goede zorgen waarmede gij mij tijdens mijn lange lijdenstijd hebt bijgestaan. Ook gij die mij hebt gesterkt en getroost dank ik oprecht.

Gij allen, die haar hebt gekend, wees haar indachtig in uw gebeden.

De families BLYAU, VANLIERDE en FOSTIER,  
**danken U voor uw bliken van deelneming.**

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek.