

Vanuit het lijden, kijken we op naar  
Jezus' Kruis.



Gelovig bidden met vertrouwen voor de  
zielerust van

**MEVROUW**

**Maria - Bertha BOCCA UW**

echtgenote van de Heer

**Norbert VERSIEREN**

geboren te Kwaremont op 29 januari 1929 en na  
een pijnlijke, vol moed gedragen ziekte, over-  
leden in de H. Hartkliniek te Oudenaarde op  
12 maart 1982, gesterkt door het ziekensacra-  
ment.

---

De Heer Norbert VERSIEREN,

De Heer en Mevrouw Johan VERSIEREN -  
DE KEYZER,

De families BOCCA UW - DE VOS,  
VERSIEREN - DE CABOOTER,

danken voor de blijken  
van genegenheid en deelneming.

Maria was een diep gelovig mens, zorgzaam  
en vol toewijding voor haar gezin. Ze maakte  
van haar stille en verzorgde huis een tehuis  
waar het goed was om te wonen. Samen met  
haar man was ze er tevreden en gelukkig en  
het was een vreugde haar kinderen te ontvan-  
gen.

Niets liet de fatale afloop vermoeden wan-  
neer ze naar het ziekenhuis vertrok, want met  
vertrouwen geloofde ze steeds in een geleide-  
lijke verbetering. Diep onder de indruk zijn  
allen die haar van nabij gekend hebben. Ze  
laat een plaats open die moeilijk zal gedicht  
worden voor haar trouwe echtgenoot en kin-  
deren.

Niet begrijpend staan we als machteloze klei-  
ne mensen tegenover de dood. Als gelovige  
mensen blikken we op naar het kruis. Het is  
voor ons de enige richtingswijzer in dit mys-  
terie.

In de eucharistieviering waaraan iedere week  
Maria deelnam is het voor ons een dankzeg-  
ging voor alles wat ze voor de haren betekende  
en wat ze gedaan heeft. De Heer, die de dood  
overwon, is in ons midden. Hem roepen we  
toe « Gij neemt het leven, God, niet van ons  
af, Gij maakt het nieuw. Dat geloven wij op  
uw woord ». Dat is onze zekerheid en onze  
troost. Vragen we de Heer, dat Hij dit geloof  
in onze harten moge staande houden, dat Hij  
het eeuwig geluk moge geven aan de over-  
ledene, sterkte en kracht, om in liefde die  
taak van de overledene verder te zetten.

Dierbare echtgenoot, kinderen en familieleden,  
hebt dank voor uw toewijding, genegenheid en  
gebed gedurende mijn lijdensweg. Blijven wij  
aan elkander verbonden door het gebed.

Dat zij ruste in vrede !

---

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde  
Begr. D'Hondt, Dijkstraat 65, Oudenaarde