

" Ik weet dat mijn Verlosser leeft "



Naar het eeuwig Geluk is van ons heengegaan
MIJNHEER

ERNEST BOCKELANDT

echtgenoot van Mevrouw
MARGUERITE D'HAeyer

geboren te Nederbrakel op 20 juli 1907 en god-
vruchtig overleden te Gent op 7 juni 1966, gesterkt
door de H.H. Sacramenten der zieken en de
Pauselijke Zegeñ.

Stil en schoon was het geluk van vader en
moeder, die voortdurend samen de vreugden en
de lasten van het leven droegen, en met genoe-
gen het welvaren van hun kinderen aanzagen in
hun gezinnen. Hun huis was een gelegenheid van
aangename verpozing voor vele vrienden en ken-
nissen, die er deugd beleefden aan de gemoede-
lijkheid en de vriendschap die er heersten. Al te
plots is aan dat schone stukje leven een einde ge-
komen. Vader is niet meer. Dat zal de grote pijn
zijn van moeder, kinderen en kleinkinderen en
de grote leemte van vele mensen. Voor hem
was het uur gekomen van het Grote Geluk, waar
hij mag rusten aan het Hart van de Heer, waar-
van hij een trouwe vereerder was.

Dierbare echtgenote, wij waren samen gelukkig
en hoopten het nog lang te zijn. Ik dank u
voor uw zorgzame en trouwe genegenheid. Mocht
gij kracht vinden in de Heer, Die ons eens heeft
samengebracht en heeft geleid.

Lieve kinderen en kleinkinderen, uw geluk was
onze vreugde. Moge het zo blijven, vooral voor
moeder, voor wie gij thans alles zijt. Bidt voor
mij.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



De families BOCKELANDT, ASSEZ, D'HAeyer
en TEERLINCK,

**danken U om Uw gebeden en bliken
van deelneming.**

Drukk Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel