

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd  
heeft. (H Aug.)



## Bid voor de ziel

van

**FRANCIES-CORNELIS BOCKELANDT**

weduwnaar van

**IRMA ASSEZ**

geboren te Nederbrakel de 27 October 1873 en  
godvruchtig overleden te Ste Maria Oudenhove  
de 26 Januari 1951.  
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.



De dood der rechtvaardigen is kostbaar voor de oogen van God, want zij is de bekroning van hun deugdzaam leven, de zegepraal na de lastige strijd en de ingang van de gelukzalige eeuwigheid.

Hij was de brave en goede man van den goeden ouden tijd: rotsvast in zijn christelijke overtuiging, voorvechter en strijder voor de zaak, onze Moeder de H. Kerk en haar Priesters genegen en verkleefd. Hij was ook een voorbeeldige huisvader die zijn kinderen in eer en deugd en liefde voor onzen heiligen Godsdienst grootbracht. De kinderen mogen dan ook gerust opkijken naar het voorbeeld van vader en zijn voetstappen navolgen.

Dierbare kinderen, vaart allen wel en leeft verder schoon. Mijn ganse leven heb ik voor U gewerkt en gij waart mijn vaders trots. Ik dank U voor al de genegenheid die gij mij betoond; U vooral mijn beste zoon bij wien ik zoo goed opgepast was. U dank ik in 't bijzonder. Dat God het U lone. Bidt allen voor mij en tot weerziens in de Hemel.

Jezus, Maria, Jozef.

De 4 akten.



De kinderen, kleinkinderen, en achterklein-  
kind van wijlen Mr en Mevr.  
Francies-Cornelis BOCKELANDT-  
ASSEZ;

De Familiën BOCKELANDT, ASSEZ,  
SCHAMP, VAN CAUWENBER-  
GHE;

BÉDANKEN.

.....  
Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt