



Dankbaar aandenken aan
DE HEER

Georges Gilbert BOCKELANDT
weduwnaar van Mevrouw
Irma LIMPENS

geboren te Nederbrakel op 12 november 1910
en overleden in het rusthuis Najaarszon
te Brakel op 8 maart 1998,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.
Oud-Strijder 1940 - 1945
Mijnwerker-brancardier op rust

*De families BOCKELANDT, PIEYNS,
LIMPENS en VAN WAYENBERGE.
danken U voor de blijken van medeleven.*

Het is nu gedaan. Die vele jaren die we samen met jou mochten delen lijken vervlogen.

Jouw stem wordt niet meer gehoord, jouw hand zal ons niet meer groeten en de blik in jouw ogen zal de onze niet meer kruisen.

Toch zullen we jou niet vergeten, hoe je dicht bij ons stond, hoe je zorgzaam moeder nabij was, hoe je kon genieten van de mensen om je heen.

Je was een tevreden man.

In de stilte die je nu omgeeft, komt, meer dan ooit tot leven alles wat je ooit voor ons had willen zijn, alles wat je ooit tot ons hebt willen zeggen. En zo blijf je in alles wat we ooit van jou ervaren en begrepen hebben, onvergeten met ons meegaan.

Samen met moeder mag je gelukkig voortleven. Maria, de Hemelse moeder, voor wie je vele keren ook op bedevaart trok als, mijnwerker-brancardier, zal over jou waken.

Pa en opa, wij waren blij jou te hebben en zullen je ook morgen niet vergeten zijn. Wat je aan ons hebt voorgeleefd zal met ons meegaan.

Je zult in ons voortleven vandaag en alle dagen.
Vader, God zegen en beware U.

Ik dank mijn dochters voor de dagelijkse bezoekjes in het rusthuis.

*De namis wordt opgedragen op vrijdag 27 maart 1998
om 18.30 uur in de dekenale kerk Sint-Pieter te Brakel.*

Rouwleiding, Funerarium & Drukw. B.V.B.A Raoul,
Brusselsestraat 70, Brakel - Tel. 055/ 42 24 49

