

Sterven is te ruste gaan,
moe van aardse taken,
om in eeuwigheid voortaan,
bij de Heer t'ontwaken.



TOT VROOM AANDENKEN AAN

Maria, Clementine BOCKELANDT

echtgenote van Hubert D'HAeyer,

geboren te Nederbrakel op 25 oktober 1900
en zacht in de Heer ontslapen te Brakel op
26 januari 1983,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Voor de zoveelste maal is dit afsterven
ons een heilzame vermaning. Wees bereid,
want ge kent noch dag nog uur waarop gij
zult horen « Kom en volg mij ». Bewaar uw
hart vrij van het kwaad en richt uw blik-
ken op God, want dat alleen heeft eeuwig-
durende waarde.

Maria was een goede echtgenote en moe-
der die veel gedaan heeft voor haar echt-
genoot en kinderen. Daarom is dit plotse
heengaan een harde beproeving voor dege-
nen die achterblijven en haar moeten missen.

In volle overgave buigen wij het hoofd en
zeggen wij naar Kristus voorbeeld : « Heer,
Uw wil geschiede ».

Wij bidden U Heer : geef haar de eeuwige
rust, omdat zij hier op aarde Uw naam ge-
heiligd heeft. Gedenk hoe zij met U verenigd
bleef in 't gebed. Gedenk haar trouw en
haar geduldig gedragen beproevingen en ver-
geef haar daarom alle schuld, zoals zij
naderen steeds vergaf. Geef haar nu de
vreugde van de hemel.

De families :

BOCKELANDT, D'HAeyer,
ASSEZ, TEERLINCK,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Begravenissen A. Marroyen, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel