

De rechtvaardige sterft gerust, de dood is immers de overgang tot een beter leven.

† BID VOOR DE ZIEL †
van Mevrouw

Maria-Honorine BOCKELANDT

Weduwe van Mijnheer

HENDRIK LIMPENS

Geboren te Nederbrakel,
de 22 November 1874 en aldaar godvruchtig overleden
de 25 Maart 1952.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de 3de Regel van de H. Franciscus,
Bond van het H. Hart en de Confrerie der H. Barbara.

◎◎◎◎◎

De betreurde afgestorvene was een vrouw vol geloof en vertrouwen in O. L. Heer. Stil en onopgemerkt voor het oog der mensen wist zij onvergankelijke rijkdommen te verzamelen voor de eeuwigheid. Hoevele dagen, weken en maanden heeft ze niet sukkelend doorgebracht, maar steeds vond ze dan de troost in het gebed en de liefde en de genegenheid van hen, die haar om ringden verzachtten haar lijden en miserie.

Waarlijk, ondanks alles was ze gelukkig en tevreden, want sterkte en opbeuring vond ze bij O. L. Heer en te midden van haar familie.

God heeft haar nu bij Zich geroepen om haar te lonen voor haar verduldig verdragen lijden: Want bij zulk een mens moet men de kunst leren van te leven als christen mens. Daarom is ze dan geheel gerust heengegaan omdat O. L. Heer haar zou opwachten met de woorden: "Kom, gezegende mijns Vaders", en haar de eeuwigheid binnenleiden.

Beminde Kinderen en Familie, hoe zal ik U kunnen danken voor al de genegenheid en liefde, die gij mij betoond hebt. Van hierboven blijf ik over u waken; vergeet mij niet in uwe gebeden. Komt steeds met elkaar

goed overeen en weest mijn goede voorbeelden indachtig, dan zullen wij ons mogen verheugen in een blij wederzien hiernamaals.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

R. I. P.



Mijnheer en Mevrouw Victor Limpens-De Geeter ;
Mijnheer en Mevrouw Polydore Limpens-D'Haeyer ;
Mejuffer Denise Limpens ;
Mejuffer Liane Limpens ;
Mijnheer en Mevrouw Jérôme Carlier-Limpens en
zoon Paul ;
Mejuffer Gisèle Limpens ;
De Familiën Bockelandt, Limpens, Schamp en
Blomme.

*Zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hun betoond bij het
overlijden van hun dierbare afgestor-
vene, Danken U oprecht.*

Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.