

« Het geheim van het geluk is de aanvaarding van je lot ».



DIT WEZE EEN BLIJVEND AANDENKEN AAN  
MEVROUW

## Marie-Christine BOCKELANDT

echtgenote van Marc VAN DAMME.

Geboren te St.-Maria-Oudenhove  
op 3 augustus 1939

en overleden in het U.Z. Pellenberg te Leuven  
op 15 november 1991,  
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken.

Gevoelens van onmetelijke machteloosheid en dezelfde pijnlijke vraag van negen jaar geleden : « Hoe is het mogelijk en waar hebben we dit verdiend ? »

Marie-Christine, jij die zo hield van het leven. We hoopten en droomden nog zoveel.

Je was zo gelukkig als je aan zee door de duinen wandelde of zorgeloos door de polder-vlakte fietste.

Je was zo gelukkig als je iemand kon uitnodigen, je kookte zo goed.

Je was zo gelukkig dat je het huwelijk van Wim en Caroline kon meevieren, al kostte het je moeite.

Je toonde aan niemand dat je ziek was, je kwam gewoontegetrouw naar je bureeltje in de garage. Je wou bij de mensen zijn. Tot op de dag dat je de nodige zuurstof miste, maar nog klaagde je niet. Hoeveel tranen van verdriet heb je dan verborgen ?

Marie-Christine, je had een ruim hart, je was oprecht voor iedereen, hulpvaardig en zeer krantig. Je lachte zo graag en meende het goed met allen.

De laatste dagen waren we uren woordeloos samen, je kon amper nog iets zeggen. Kapot van ellende, probeerde je me nog te troosten.

De laatste uren wist ik door een simpel gebaar wat je wou. Heb je nog pijn ? Heb je dorst ? Lig je wel goed ?

Je bent gestorven zoals je altijd hebt willen leven : heel gewoon, heel lief, heel zacht. Zonder veel drukte. Na de middag. Je wachtte tot iedereen rondom je bed stond.

Afscheid nemen, het doet zo'n pijn. Laten we dankbaar zijn voor de jaren van geluk en vreugde.

Voor Marie-Christine zal het nooit meer lente worden. Je bent nu volmaakt gelukkig in alle eeuwigheid. Je bent bij Tom.

**Namis : vrijdag 10 januari 1992 om 19 uur.**

De families BOCKELANDT, VAN LIEFDE,  
VAN DAMME, BOGAERT,

danken U zeer oprecht voor uw gebed en  
blijken van deelneming in hun rouw.

---

Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel

