

Zalig, de kristen die in de Heer sterft.

†

Tot de Vreugde van het Koninkrijk
Gods is ingegaan

DE HEER

Victor BOCKELANDT

echtgenoot van Mevrouw Martha DEVOS

Geboren te Nederbrakel op 21 januari

1905 en er godvruchtig overleden

op 25 oktober 1969, gesterkt door het

Sacrament van de Zieken en de

Pauselijke Zegen.

Op de vooravond van het Feest van Kristus Koning, werd deze trouwe dienaar opgeroepen door zijn Heer, om het Koningschap van de Verrezen Kristus volledig aan hem waar te laten maken en om aan zijn Koning de gelegenheid te geven Zijn Rijk in hem te voltooien.

Moeizaam is de weg naar dit einddoel geweest, sinds de gevolgen van het zware mijnenwerk zich deden gevoelen. Jarenlang is het een kruisweg geweest, zijn lijdende Koning achterna.

Moedig en in geloof is hij die weg gegaan, ter-

wijl hij steeds een goed woord, een glimlach of een kwinkslag over had voor die hem omringden.

Nu is het ogenblik gekomen om zijn Heer te volgen in de Heerlijkheid en de Vreugde van het volle Leven in het Rijk der Hemelen. Voor dat grote ogenblik was hij door Gods liefdevolle uitverkiezing bestemd, sinds zijn doopsel.

Voor ons, zijn echtgenote, familieleden en vrienden, is dit een pijnlijk ogenblik om een dierbare te zien heengaan, maar ons geloof schenkt ons het vertrouwen dat hij nu ten volle gelukkig zal zijn en in ons gebed blijven we hem gedenken met al de genegenheid, waarmee wij hem hebben omringd hier op aarde.

Wij weten hem gelukkig en wij hopen dat zijn huidig Geluk ook eenmaal het onze zal zijn en het vreugdevolle weerzien dan eindeloos zal zijn in Gods eeuwige Liefde.

De families Bockelandt, Devos, Assez en Van De Wattyne, danken U voor uw gebeden en blijken van deelneming.

Drukkerij Herfra, Meerbeekstraat 24, Nederbrakel