

†

VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

**EMIEL BOCKSTAEI**

echtgenoot van Mevrouw  
**IRMA MAES**

geboren te Schorisse op 29 februari 1896  
en godvruchtig overleden te Nederbrakel  
op 8 december 1970,  
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

---

"Vader, zo de kelk niet kan voorbijgaan,  
zonder dat ik hem drink, dan geschiedde Uw  
wil". In die berusting heeft vader zijn rijk  
gevuId leven afgesloten. In dit leven werd hij  
ook gehard voor de zware beproeving die een  
einde maakte aan zijn bestaan.

De twee polen waarop zijn leven rustte, wa-  
ren zijn gezin en zijn medemens.

Samen met zijn echtgenote en kinderen  
bouwde hij een schoon leven op, dat zeker  
niet van tegenslagen gespaard bleef. Zijn  
kleinkinderen waren de trots van zijn laatste  
jaren en de troost tijdens zijn laatste weken.

Voor zijn medemens had hij een zeer gro-  
te liefde, die zich uitte in een genegen dienst-  
betoon. Hij stamt uit een tijd waarin men zijn  
loopbaan zelf moest opbouwen in vaak zeer  
moeilijke omstandigheden en alleen met taale  
wilskracht en volharding is het hem gelukt.  
Dat is voorzeker een grote verdienste geweest.  
Zegt Kristus immers zelf niet : "Wie de hand  
aan de ploeg slaat en omziet is mijner niet  
waardig".

Veel en hard heeft hij gewerkt, maar vooral  
met liefde en rechtvaardigheid, want meer dan  
welke ambachtsman ook was hij fier op zijn  
werk. Fier, omdat hij er zich van bewust was  
dat goed afgeleverd werk een dienst was aan  
zijn medemens. Daardoor heeft hij dan ook  
echte vriendschapsbanden gesmeed met allen  
die met hem omgingen. Om dit leven van  
liefde dat voor ons een les en een vreugde-  
bron was, danken wij U Heer en durven U  
vragen hem op te nemen in Uw oneindige  
liefde.

---

Mevrouw Emiel BOCKSTAEI-MAES,  
zijn echtgenote ;  
De Heer en Mevrouw Frans DE STAERCKE-  
BOCKSTAEI,  
Juffrouw Hadewych DE STAERCKE,  
Jongheer Bert DE STAERCKE,  
zijn kinderen en kleinkinderen ;  
De families BOCKSTAEI, MAES,  
VAN DE PUTTE en DE TEMMERMAN  
**danken U voor de blijken van deelneming  
in rouw en gebeden.**

---

Drukk. DE RUYVER, Nederbrakel - Tel. 434.70