

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! AMEN.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijaheer

GUIDO BOCKSTAEL

echtgenoot van Mevrouw

CLARA HUBO

geboren te Schorisse, op 29 October 1890 en
godvruchtig overleden te Zegelsem, op 25 Maart 1959,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis, »

Sterven is een gewin ; sterven is : ontbonden worden van de banden van het aardse leven om met Christus te zijn.

Met een voorbeeldige verduidelijging verdroeg de duurzame overledene de lasten van zijn slepende en pijnlijke ziekte, zonder klagen, zonder ontevreden te zijn. Al was zijn verlangen groot om, na de drukte van het leven, nog langen tijd bij de zijnen te zijn, toch berustte hij volledig in Gods Wil en ontving met geloof en vertrouwen de laatste HH. Sacramenten. Hij begreep dat wij ten slotte moeten kunnen aanvaarden hetgene onze menselijke natuur weliswaar tegengaat, maar wat toch het lot van alle mensen is : het offer te brengen van het aardse leven voor de ontmoeting met de Meester van het leven, tegelijk onze hemelse Vader,

Hij was een minzaam echtgenoot en vader op wie zijn huisgenoten mochten vertrouwen. Hij muntte uit door zijn werkzaamheid en zijn gediensstigheid. Dienst bewijzen was voor hem een behoefte, een tweede natuur. Daarom was hij aangenaam en gezellig zowel in zijn huiskring als bij bureu en vrienden.

Duurbare echtgenote en kinderen, ik dank u voor uwe grote genegenheid en voor uw tedere zorgen tijdens mijn ziekte. Laten wij aan elkander blijven denken, vooral in het gebed. Dat zal voor allen een troost zijn.

H Jozef, patroon der stervenden, b. v. o.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

Mevrouw Guido BOCKSTAEL en kinderen;

De familiën BOCKSTAEL, VAN SCHOONBERGHE, HUBO en VAN DER
DONCKT,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en dan ken U van harte.