



GEDENK IN UW GEBEDEN  
DE HEER

## GUSTAAF BOCKSTAEL

Weduwnaar van Mevrouw JULIE BOCKSTAEL

geboren te Idegem op 21 september 1882  
en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek  
te Geraardsbergen op 31 december 1973,  
gesterkt door de H.H. sacramenten der zieken.

Gustaaf was een gelukkig man. Dat hebben wij allen goed kunnen zien. Hij was gelukkig bij zijn vrienden, waar hij zijn gezellig en degelijk woordje sprak bij het keuvelen. Telkens trokken die vrienden tevreden naar huis, want ook en vooral daar was de « thuis », waar hij veilig geborgen en genietend van veel goede dingen echt gelukkig kon zijn in de familie van zijn dochter.

Immer heeft hij de vrede in hart en ziel ongestoord bewaard. Ook bij tegenslag bleef hij gelukkig, omdat hij aan het leven geen te hoge eisen stelde. Hij wist dat het niet altijd een hemel op aarde kon zijn. Hij schikte zich in zijn lot en was tevreden met wat hij had.

Gelukkig was hij nog omdat hij de vreugde zocht daar waar ze te vinden was : op het werk, in de vriendenkring en vooral in de familie.

Gelukkig vooral, omdat hij zijn plicht kende en uitvoerde tegenover God en de mensen, omdat hij vol geest van geloof de vurige hoop bewaarde op het eeuwig leven dat God verleent aan hen die zich niet van Hem verwijderen.

Wij achtten hem gelukkig omdat hij zo veel jaren kreeg in goede gezondheid, maar wellicht is het hoog aantal jaren juist te danken aan zijn kalm en rustige manier van leven. In onze tijd kunnen we ons wel even spiegelen aan zijn voorbeeld. Waarom zijn we altijd zo gejaagd om meer en meer te hebben en te profiteren? Waarom zijn we zo weinig echt tevreden met wat we hebben en wat we kunnen? Elke mens en maatschappij is toch beperkt.

Wie zijn beperking voelt en erkent richt zich van zelf tot de Gever van alle goed. Ook dat wist Gustaaf bij tijds te erkennen. De laatste dagen van zijn leven was hij evenmin bevreesd. Hij zei terecht : « Ik ga weldra naar de hemel en ik ben niet bevreesd om daar aan te komen ».

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn laatste woord is een woord van dank voor alles en vooral voor uw goede zorgen. Blijf overtuigd dat we elkaar eens zullen wederzien bij God, daar waar geen enkele beperking meer zal zijn voor een blijvend geluk.

De families BOCKSTAEL, BOCKSTAEL,

GOOSSENS en VAN DEN DOOREN

danken U voor de blijken van deelneming.

---

Druk. Van de Maele, Geraardsbergen