

Hooge jaren zijn een eerekroon op den weg der
deugd te vinden. Spreuk XVI-31.



† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

LEONIE BOCKSTAEI

Weduwe van Mijnheer

LEON D'HAENENS

Geboren te Segelsem den 3 November 1857 en aldaar
godvruchtig overleden den 2 Augustus 1946

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van al de godvruchtige
genootschappen der parochie



Gelukkig de mensch die niet wandelt naar den raad
der goddeloozen, noch op den weg der zondaars
staat, maar die zijn genoeg vindt in God en zijn
gebed.

Gekomen tot de volheid harer dagen, hare krachten
haar ontbrekende is zij gestorven in een gezegenden
ouderdom met volle onderwerping aan de wil Gods.
Zij leefde als een oprechte christene, beminde God
en zijn kerk. Met den Apostel mag zij zeggen : dat
getuigt mijn geweten dat ik met ware rechtzinnig-
heid volgens Gods genade in de wereld heb geleefd.

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten
vaartwel, hebt dank voor uw liefdevolle zorgen. Kunt
gij mij geen tijdelijke hulp meer verschaffen, laat
dan niet na mij in uw gebeden indachtig te zijn.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust. (300 d. afl)
Zoet Hart van Maria, weest mijne toevlucht. 300d.afl

Drukwerken Van Nederveide, Elst

Mijnheer en Mevr. Arth. D'Haenens-Van Der Donckt ;
Mijnheer en Mevr. Remi Van Der Donckt-D'Haenens ;
Mijnheer en Mevr. Joseph Verloo-D'Haenens ;
hare kinderen.

Mejuffer Leona D'Haenens ;
Mejuffer Christianne D'Haenens ;

Mejuffer Hilona Van Der Donckt ;

Mijnheer en Mevr. Nestor Van Wielendaele-Verloo ;

Mejuffer Yvonne Verloo ;

Mijnheer Leon Verloo ;

Mijnheer Gilbert Verloo ;

Mejuffer Elza Verloo ;

Mijnheer Paul Verloo ;

hare kleinkinderen.

De Familiën D'Haenens, Bockstael, Van Pevenaeg
en De Vos,

Betuigen U hun hartelijken dank voor de
bewijzen van deelneming en gebeden.



R. I. P.