

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen

† BID VOOR DE ZIEL †
van

Mevrouw Maria, Irma BOCKSTAEI

Weduwe van Mijnheer Omer CASTELEYN

geboren te Schorisse, de 2 december 1887 en godvruchtig overleden te Zegelsem, de 17 november 1962, meermaals gesterkt door de H. H. Sacramenten voor zieken en stervenden en voorzien van de Pauselijke Zegen «In het stervensuur».

Zij was lid van de Pauselijke Missiewerken.

De duurzame overledene was een vrouw naar Gods hart en wil : door haar geloof en haar gebed, door haar goedheid en dienstvaardigheid, door haar gedurige zorg en bekommernis als echtgenote en moeder.

In waarheid mogen wij van haar getuigen dat zij een voorbeeldige vrouw en moeder was.

Zij bezat een grote godsdienstige bezieling waarvoor zij kracht zocht bij de Heer, in het gebed, en die haar werken deed verrichten die weinige haar zullen nadoen : de dagelijkse, zelfs nachtelijke zorg voor eigen gezin en kinderen en dan nog de tijd vinden om gedurig anderen, zieken en gezonden, bij te staan en te helpen.

Beproevingen en wisselvalligheden van het leven bleven haar niet gespaard ; alles heeft zij aanvaard en gedragen zonder klagen en met onderwerping aan Gods wil, niet het minst haar laatste, soms pijnlijke ziekte, die haar gedurende meer dan een jaar aan het bed gekluisterd hield.

Duurbare kinderen, door uw liefdevolle zorgen hebt gij mijn eenzaamheid en de lasten van mijn ziekte gemilderd en verzacht. Ik dank u en allen die aan mijn ziekbed hebt gestaan en gewaakt en die mij hebt opgebeurd. *Geliefde kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden*, bewaart trouw mijn aandenken en de les van mijn leven : de bron van het geluk is gelegen in onze getrouwheid aan God en aan onze dagelijkse plicht.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. afl.)
De 4 akten. (12 j. afl.)

Mijnheer en Mevrouw Michel CASTELEYN-LANGHUIE, kinderen en kleinkind.

Mijnheer en Mevrouw Richard WITTEBROODT-CASTELEYN en kinderen.

Mijnheer en Mevrouw Roger CASTELEYN-MAES en kind.

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind ;

De Familien BOCKSTAEI, CASTELEYN en VAN DE PUTTE ;

danken U voor de gebeden en de blijken
van deelneming hen betoond in hun rouw.

Van Der Donckt, Zegelsem