

†

DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

**Marie Elisabeth BOCKSTAEL**

echtgenote van

**Heer Oscar VAN DAMME**

geboren te Idegem op 3 april 1916 en na een langdurige en zeer pijnlijke ziekte overleden in het O.L. Vrouwziekenhuis te Aalst op 21 juni 1981, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

---

Onze dierbare echtgenote en moeder is ons na een zeer verdienstelijk en moedig leven ontnomen geworden. Met geduld en vertrouwen werd ze weer opgenomen in de kliniek om het leven te rekken maar 't heeft deze keer niet mogen helpen. Ons moeder is teruggekeerd naar de hemelse Vader die ze in haar leven zo trouw gediend had. Ja, ze was er ook nog een van die bijzonder kerkelijke men-

sen die niet zouden nalaten hun mis de zondag bij te wonen en er de Heer Jezus te ontvangen.

Zo heeft zij met het vele huiswerk dat ze gepresteerd heeft een schat opgebouwd in de hemel waar ze de kroon zal ontvangen van dit schone leven.

Dierbare echtgenoot, kinderen en familie, wat ben ik U dankbaar om uw geduldig meelevens gedurende de mijn langdurige ziekte en uw ontelbare bezoeken die ge mij gebracht hebt. Mijn wens is leeft allen gelukkig verder in dit aards bestaan en blijft het goede doen en liefhebben. Ik ben er zeker van, ge zult me steeds in uw gedachten bewaren gedurende uw verder leven tot de dag dat de Heer U roepen zal.

De families BOCKSTAEL  
VAN DAMME  
BOCKSTAEL  
VAN DEN BERGHE

danken U oprecht voor uw blijken van genegenheid.

---

Van de Maele