

*"Ik ben zo moe na de lange reis ...
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen van hen die ik liefhad."*

†

Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Lucienne BOCKSTAELE

weduwe van de heer
Georges VANDRIESSCHE

Geboren te Nederbrakel op 28 juni 1920 en
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 25 december 1999, gesterkt
door de Sacramenten van de ziekenzalving.

De families BOCKSTAELE - DE WOLF
VANDRIESSCHE - MONJOUR
danken u oprecht voor uw medeleven.

De namis zal opgedragen worden in de
parochiekerk Sint-Jozef te Everbeek-Boven
op zondag 13 februari 2000 om 9.30 uur.

Lieve moeder, lieve grootmoeder, met spijt en
verdriet laten we je gaan.

Jij was ons zo dierbaar en genegen.
Je hele leven lang heb je in stilte gewerkt en
gezorgd voor je gezin.

En zo kende iedereen jou. Jij was geen groot spre-
ker maar eerder een stille kracht en in
stilte genoot jij van de aanwezigheid van je naas-
ten, vooral van je kleindochter,
je oogappel. Een bezoekje van haar en van haar
echtgenoot deed je helemaal opfleuren.

De grote schaduwzijde van je leven was je
ziekte : als diabeteslijder werd je stilaan
helemaal blind. Voor jou, die zo graag las en zo
graag de dingen rondom jou observeerde, was dat
een zwaar kruis om dragen.

Toen je slechtiendheid het niet langer toeliet om
alleen te wonen, werd je liefdevol opgenomen in
het gezin van je dochter, die ervoor gezorgd heeft
dat je je laatste jaren zonder al te grote problemen
kon doorbrengen. En toen kwam het moment dat
we je moesten laten gaan.

Hoewel wij weten dat die dag voor iedereen vroeg
of laat komt, was het toch een schok.
Wij hadden je graag nog een paar jaartjes in ons
midden gehad.

Onze enige troost is dat je niet te veel pijn hebt
moeten lijden bij je heengaan.

Ma, marraine, vaarwel.

Jouw mooie herinnering bewaren wij steeds
in ons hart.