

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

+

BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## Maria-Irma BOCKSTAELE

weduwe van Mijnheer  
Victor FOSTIER

Geboren te Nederbrakel, op 23 december 1886,  
en godvruchtig overleden te Edingen  
op 16 november 1964,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en der stervenden  
en de Pauselijke zegen « in het stervensuur ».  
Lid van de Bond van het H. Hart  
en andere godsdienstige genootschappen.

Mijn God, wij erkennen de besluiten van  
Uw eeuwige Wijsheid, die ons leert hoe  
kort de tijd en hoe vergankelijk het leven is;  
wij danken U omdat Gij haar ons tot  
moeder hebt gegeven, die zo goed was voor  
ons. In de eenvoud des harten heeft zij blij-  
moedig alles geofferd: haar werk, haar  
gebed, haar lijden. Haar godsvrucht was  
een uitstraling van haar diep geloof. In  
een oogslag op het kruisbeeld vond ze de  
kracht om haar kruis op te nemen en  
Kristus te volgen.

Bemide kinderen en kleinkinderen, hebt  
dank voor de tedere zorgen en het engelen-  
geduld waarmee gij mij hebt omringd en

verzorgd. Weest mij indachtig in uw ge-  
beden, dit als wederliefde voor de zorgen  
die ik eens aan U heb besteed.

Mijn Jezus, barmhartigheid!



De Families BOCKSTAELE,  
FOSTIER,  
VAN DE WALLE,  
VAN DER SCHUEREN,

zeer gevoelig aan de genegen blijken van  
innige deelneming en vurige gebeden, danken U van  
harte.

---

Dr. De Ruyver, Nederbrakel - Tel. 43470