

Sterven is doorgang
naar Paasvreugde
Helder

Onaantastbaar
Onvergankelijk
Zo heeft Jezus het beloofd

„Uw vreugde zal niemand u ontnemen”

†

WE BIDDEN IN DEZE EUCHARISTIEVIERING
VOOR

Zuster CHARLOTTE

Martha BOCKSTAELE

geboren te Oosterzele op 24 december 1913

Ze stelde zich in dienst van de Heer

bij de Zusters van de Onbevleete Ontvangenis

Apostolinnen te Gent op 29 oktober 1936

Ze is ingegaan in Gods blijvende Heerlijkheid
te Gijzenzele op 9 april 1980.

„Wat zijt Gij goed, o Heer,

Wat zijt Gij altijd goed geweest voor mij !”

Dankbaar zong Zuster Charlotte nog dit mooie
lied gedurende haar laatste levensuren.

Dankbaar om haar ongerepte jeugd te midden
van en liefdevolle familie.

Dankbaar om haar roeping tot een innige
intimiteit met de Heer.

Dankbaar om haar jarenlange apostolaat tus-
sen de kleine lieve kinderen waarvan ze zo-
veel hield en waarvoor geen enkele inspan-
ning te groot was.

Dankbaar om de talloze zorgen en liefdevolle

attenties van haar medezusters en familie
gedurende haar lange ziekte.

Wederkerig zijn ook wij zuster Charlotte
dankbaar om de edelmoedige gave van haar-
zelf in onze Congregatie en om alles wat ze
voor ons en de mensen betekende.

We zijn zeker dat de verrezen Kristus haar
dankbaar zal opnemen in Zijn eigen Heer-
lijkheid.

Maria, reine Moeder, begeleid Uw kind naar
Uw Zoon.

Kanunnik J. Delmotte, algemeen directeur,
De Zustergemeenschap van de Onbevleete
Ontvangenis - Apostolinnen van Gent,
en haar familie,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Rouwonderneming R. De Meyer-Leeman, Melle
Drukk. Fauconnier G. - Bottelare