

Een strijd in 't leven van een mens op aarde ! (Job.)



Dit weze een vroom aandenken aan
en een uitnodiging tot gebed
voor de Heer

RICHARD BOCKSTAELE,

echtgenoot van Mevrouw
PAULA DE BACKER,

OUD-STRIJDER 1940 - 1945.

Geboren te Oosterzele, op 8 juli 1918

en vrij plots overleden te Gent op 15 februari 1973,

begeleid door het gebed van onze Moeder de H. Kerk.

Wederom treurt een diepbeproefde familie rondom een geliefde dode; een stoere werker, nog in volle mannenkracht viel plots weg uit zijn groot gezin, waar hij nog zo nodig was. Hij ging naar God, de Vader, bij wie rust is, geluk en eeuwige vrede.

Zalig de mens die goed leeft en daarom ook goed sterft - want zoals de boom valt, zo ligt hij.

Richard was inderdaad een plichtbewust man, een liefdevol en toegewijd echtgenoot, een ingoede vader en een overtuigd christen man. Hij leefde slechts voor vrouw en kinderen.

Dierbare vrouw en mijn lieve kinderen, het grootste leed van mijn afsterven was u te moeten verlaten. Om U allen had ik gewenst dat mijn eindvreugde niet zo spoedig was gekomen. In mijn zorgvolle leven en werk voor U allen heb ik geleerd op O.L.Heer te vertrouwen. Hij zal ook nu over U allen waken.

Kinderen, blijft het schoon gezin zoals vroeger. Houdt Moeder hoog in ere en weest haar steun en troost. Houdt ook Vaders voorbeeld van werkzaamheid voor U allen in uw herinnering en bidt voor hem. Eens vinden we allen elkaar terug bij de hemelse Vader.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele Tel. 09/70.56.19



Mevrouw Richard BOCKSTAELE,
geboren Paula DE BACKER ;

Mejuffrouw Mia BOCKSTAELE
en verloofde Maurits STRUYVE ;

De Heer en Mevrouw
Charles BOCKSTAELE-MOERMAN ;

Jonge Heer Herman BOCKSTAELE ;

Jonge Heer Marc BOCKSTAELE ;

Jonge Heer Paul BOCKSTAELE ;

Mejuffrouw Marleen BOCKSTAELE ;

Jonge Heer Dirk BOCKSTAELE ;

Mejuffrouw Martine BOCKSTAELE ;

Jonge Heer Filip BOCKSTAELE ;

Mejuffrouw Ann BOCKSTAELE ;

Jonge Heer Antoon BOCKSTAELE ;

De familie BOCKSTAELE ;

De familie DE BACKER ;

De familie SERGEANT ;

De familie BULTINCK,

gevoelig voor uw blik van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.