



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Danielle BOCQUET

*echtgenote van de Heer Jean-Pierre PIRET.
Moeder van Griet, Annelies en Pieter.*

Geboren te Geraardsbergen op
25 augustus 1952 en van ons heengegaan in
het A.Z. te Jette op 13 mei 1993.

***Kleuteronderwijzeres aan de Gemeentelijke
Basisschool Galmaarden.***

Om uw troost en genegenheid
om uw medeleven en gebed
danken wij U oprecht.

Jean-Pierre PIRET
Griet, Annelies, Pieter

De families BOCQUET, REYGAERT
PIRET en VAEREMANS

Galmaarden, 21 mei 1993

Liefste Danielle,

In de volle bloei van ons leven
-we hadden het samen héél goed-
word je uit ons midden weggenomen.
Je was werklustig en opgewekt,
je wou immers leven, bezig zijn, genieten.
Enkele jaren geleden werd je ongeneeslijk ziek.
Je wou het zelf niet geloven, niet aanvaarden.
Je hebt werkelijk alles gedaan,
alles geprobeerd om de ongelijke strijd te winnen.
Wilskracht en zorg om je gezin hielden je overeind.
Maar de ziekte sloeg ongenadig toe ; je werd
alsmaar zwakker.
Doch je wou ons niet alleen achterlaten.
Daarom heb je de pijn met ongekende moed
gedragen.
Toen kwam de dag van berusting, sterven werd
een verlossing.

Je hield ontzettend veel van mij,
van onze kinderen, van je ouders,
je familie, de collega's en de kleuters op school.
Je was mijn liefdevolle echtgenote,
een zorgzame en onvervangbare moeder,
een beminnelijke dochter, een lieve zus,
op school een voorbeeldige collega, een fijne juf.

Liefste mama,
Je blijft in ons hart verder leven.

Heer, neem haar op in Hemelse Goedheid.

Begr. Gebr. Langendries, St.-P.-Kapelle - tel. : (054) 58 80 45.
Druk. Langendries Chris, St.-P.-Kapelle - tel. : (054) 58 72 04.

