

Zalig de dooden die in den Heer sterven : want hun
werken volgen hen. Apoc. XIV 13



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

VICTOR BOCQUET

weduenaar van Mevrouw
CORDULE DECUBBER

geboren te Zarlardinghe, den 7 Januari 1854 en
overleden te Everbeek St Jozef, den 18 Juni 1947.

na ontvangen te hebben de HH. Sacramenten
der stervenden.

De hooge jaren zijn een eerekroon wanneer zij gevonden worden op den weg der gerechtigheid. Prov. XVI 31
Beproeving en smart hebben mij overvallen en den
Naam des Heeren heb ik aangeroepen. Ps. CXIV.

Het leven van den mensch is kort en vol ellenden, maar zie, wij zijn kinderen van de heiligen en wij verwachten een ander en beter leven, dat God zal geven aan hen die Hem getrouw blijven. (Job) Daarom in al ons wedervaren, verlaten wij ons op den goeden Vnder die in den hemel heerscht en voor ons eeuwig welzijn, alles ten beste schikt,

Bemínde Kinderen en Kleinkinderen, mijn uur is geslagen en ik moet U verlaten. Bedroeft u niet gelijk zij die geen hoop hebben.

Hebt dank voor de blijken van genegenheid die gij mij gegeven hebt en voor de teedere zorgen waarmede gij mij wist te omringen. Ik sterf, maar mijn liefde tot U, leeft voort. In den hemel zal ik over u met moeder blijven waken, maar ik smeek er u om, blijft mij steeds gedanken in uw gebeden, goede werken en verstervingen, om mijn intrede in den hemel te bespoedigen.

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. afl.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d, afl.

Druk, — Depessemier Everbeek

Uw gebed was een zoete troost voor de duurzame overledene : Uw deelneming een ware steun voor ons.

Wij danken U.

De familiën BOCQUET, DECUBBER.
D'HAENENS en DECLERCQ,