



Moge ook bij u in dankbare herinnering blijven
voortleven

de heer

Gustaaf BOECKX

Lid van de Vrijwillige Brandweer van Schoten
Lid van de Harmonie "Opbeuring"

echtgenoot van mevrouw

Yolanda JACOBS

Geboren te Mol op 3 november 1942 en thuis
overleden te Schoten op 14 april 1992, gesterkt
door het Sakrament van de Zieken.

*Zijn echtgenote en kinderen,
samen met de familie,*

*danken U innig voor uw gebed en
troostende blijken van meeleven.*

Nu ben je voor altijd ingeslapen,
je hebt jouw strijd gestreden,
je hebt het meer dan moedig gedaan.

Je levensblijheid,
je dienstvaardigheid voor je dierbaren
en vooral je dankbaarheid om
vele kleine dingen
zullen we nooit vergeten.

Nu mag je delen in de hemelse
vreugde en vrede van God,
in die nieuwe hemel waar geen
pijn meer is...



Begr. H. J. Daems bvba - Schoten / tel. 658.45.61