

Een rijke ondervinding is de kroon der ouderlingen en de vreze Gods hunne eer. Eccl. XXV, 8.



TOT ZALIG AANDENKEN VAN

MIJNHEER

Jozef BOECKX

Weduwnaar van Mevrouw

Maria VAN ASBROECK

Gepensioneerde der N. M. V. B.

geboren te Varendonk, de 12 Mei 1873 en godvruchtig overleden te Dilbeek de 10 Juli 1955, voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Zijn talrijke levensjaren waren vol van geloof en godsvrucht; mogen ze voor het oog blijven van zijn kinderen!

Al mijne krachten zijn uitgeput, mijne dagen gaan korten en er blijft mij niets meer over dan het graf. Verlos mij, o Heer en stel mij bij U.

Job. XV

Bemide kinderen en kleinkinderen, vergeet mijne zuchten niet, denkt dikwijls aan de zorgen die ik voor u gehad heb. Komt mij ter hulp door uwe gebieden.

Bemide bloedverwanten, weest mijn lot in dachtig en tot wederziens in de hemel.

H. Hart van Jezus, wees mijne liefde! 300 d afl.

R. I. P.

De plechtige lijdienst gevolgd door de teraardebestelling op het gemeentekerkhof, heeft plaats gehad in de parochiale kerk van St-Ambrosius te Dilbeek, op Woensdag 13 Juli 1955, om 10 uur.



Mr en Mw Louis Boeckmans-Boeckx,
kinderen en kleinkinderen;

Mr en Mw Frans Peeters-Boeckx,
kinderen en kleinkinderen;

Mw Wed. Frans Boeckx-De Mesmaeker,
echtgenote Beckers en kinderen;

Mr Georges Boeckx;

Mr en Mw Pierre Boeckx-Verheecken;

Mr en Mw August Boeckx-Winderix
en kind;

De familiën BOECKX, GEUDENS,
VAN ASBROECK en HELLINCKX

*hebben de eer U te danken
voor de betoonde bliken van
deelneming in hun rouw.*

Drukk. Van Lint, Schepdaal