

O heilig Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik.

†

TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN
MIJNHEER

REMI MICHAËL BOECKX

echtgenoot van

Mevrouw **EMMA LAENEN**

Lid van de Bond van het H. Hart

en van verschillende godsdienstige Genootschappen.
Geboren te Achter - Olen op 12 September 1907. en
aldaar godvruchtig overleden op 26 Februari 1954,
voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden.

De duurzame overledene was een man uit één stuk,
die de rechte wegen liefhad en die het geloof niet
kon scheiden van zijn leven. Dit bleek uit zijn gods-
vrucht tot het H. Sacrament, zijn getrouwheid en
zijn eerbied voor het gebed, zijn gehechtheid aan
Kerk en priesters, zijn dankbaarheid jegens God
voor elk ontvangen goed. Hij was een beginselvast
man die alleen leefde voor God en zijn gezin.

Deze man, die reeds zijn loon ontving voor deugd
en werkzaamheid, raakt Ginds het stuur niet kwijt en
houdt getrouw de wacht; wat hij tot op 't laatste op
aarde aan zijn dierbaren deed, doet hij nu eeuwig
en veel schoner in den hemel.

Teergeliefde Echtgenote, wees moedig, God verlaat
de zijnen niet, betrouw op Hem en Hij zal uw steun
en troost wezen in uw nieuwe levensopdracht.

Mijn duurzame Kinderen, houdt het aandenken van
uw vader in eer. Beleef steeds als volwaardige chris-
tenen uw heilig geloof. Bedroeft nooit uwe moeder;
weest nu dubbel haar trots en haar geluk. Bidt allen
voor mij.

H. Hart van Jezus, ik stel al mijn betrouwen op U!

H. Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons,
die onze toevlucht tot U nemen.



Uw gebed
was hem een ware steun,
Uw deelneming
ons een zoete troost.

Daarom dankt U:

De Familie

**BOECKX, LAENEN,
BULCKENS en WOUTERS.**

.....
Joz. Mertens, koster, Achter - Olen.