

Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij,
haar lieve aandacht voor de daagse dingen,
die door haar hoofd en door haar vingers gingen
en alles wat zij was voor u en mij. (A.V.W.)

†

Vroom aandenken aan

Zuster LEOPOLDINE

(Mej. Sidonie Boeckxstaens)

Zij werd geboren te Putte 28 december 1917
Zij werd aan de Heer toegewijd
door haar kloostergeloften 18 maart 1941
Zij ging naar het Vaderhuis terug
te Opbrakel, gesterkt door het
sacrament van de zieken 27 mei 1992

De Eerwaarde Heer Directeur
De Algemeen Overste en de Zusters van
Sint-Franciscus
De families BOECKXSTAENS - DE LAUW
danken voor uw gebed en medeleven.

Ze was een zuster om van te houden : de een-
voud zelf, werklustig, vriendelijk en gediens-
tig, met een groot begrip voor de fouten van
anderen.

Getroffen door het woord van de Heer : " Ga en
onderwijs alle volkeren," trok ze naar het mis-
sieveld om daar het beste van zichzelf te geven.
Bij de vijf talenten die ze kreeg, heeft ze er
zeker vijf bijverdiend.

Daarbij werd haar ziel nog gelouterd door haar
lijden en zware miseries die ze deze laatste
maanden uit Gods hand heeft aanvaard, onder-
worpen en gelaten.

Wat ze hier niet meer gekund heeft, zal ze nu in
de hemel doen n.l. bij de Heer dankbaar ge-
denken allen die haar tijdens die lange ziekte
hebben verzorgd en bijgestaan.

Wij van onze kant bidden : Heer, wees Gij haar
beloning voor die liefde die ze zo kwistig heeft
aangereikt aan familie en vrienden, als religieuze
hier en in het verre Rwanda.

Moge zij door de barmhartigheid van God in
vrede rusten.

Drukk. L. De Ruyver, Brakel

dr. 16/92 klooster Opbrakel bijz. sed. van *ast+f*