

Ontferm U mijner, o Heer. Gij doorpeilt de harten
en groot is uw barmhartigheid.



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

FRANS BOEL

Weduwnaar van

Mevrouw Filomena Willems.

Geboren te Herdersem, op 11 December 1881 en
aldaar godvruchtig overleden, op 28 November 1951.
Versterkt door het H. Sacrament van het H. Oliesel.
Lid der confrerie van O. L. Vrouw en van O. L.
Vrouw van Halle. Gewezen Gemeenteraadslid.

.....
God mengelt het geluk dezer aarde met bitterhe-
den, opdat wij een ander geluk zouden zoeken waar-
van de zoetigheid niet bedrieglijk is. (H. Augustinus).

O dood, wat leert gij ons hier op aarde? Het
leven is gelijk een damp die voor enigen tijd verschijnt
en daarop verdwijnt. (H. Jacobus).

Daarom waakt, weest bereid want op het uur dat
gij er het minst aan denkt, zal de Zoon des mensen
komen. Zalig dan de dienaren die de Heer als Hij
komt wakende vindt. (H. Matth. XXIV. 44.)

Wie Maria bemint en eert en aanroept, zal het
eeuwig leven vinden. (H. Bern.)

Mijn kinderen en kleinkinderen. God heeft een eind
gesteld aan mijn zwaarbeproefd leven. Bij hem heerst
recht en ontferming. Aanvaardt dankend Zijn eeuwig-
wijze beschikking . . . en bidt veel voor mijn ziel!

Vaartwel en stelt Uw vertrouwen op de Onbe-
vlekte Maagd, zoals ik U met moeder heb geleerd.

Barmhartige God, geef hem de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

Drukk. Pr. Schepens, Herdersem.

De Heer en Mevrouw Maurice BOEL-VAN EYCKEN en hun kinderen
Maria en Rita ;

De Heer en Mevrouw Baziel BOEL-TENHAEFF en hun kinderen Frank
en Gerrit ;

De Heer Remi BOEL ;

De Familien BOEL, WILLEMS, BOEYKENS en SLAGMOLEN.

danken U voor uw blijk van deelneming en vooral
voor de gebeden, die U voor de dierbare overledene
hebt gestort en nog storten zult.