

*Zolang men moeders kinderen ziet  
zolang zal moeder leven.*



Liefdevolle herinnering aan

## **Julia BOELAERT**

Weduwe van René Steyaert  
Echtgenote van Juliën De Keyser

Geboren te Lovendegem  
op 8 september 1921  
en godvruchtig overleden  
te Gent op 29 maart 2000,  
gesterkt door het ziekensacrament.

*Ze was lid van K.A.V., Ziekenzorg en K.B.G.*

De families Boelaert, Steyaert, De Keyser, Poppe  
en De Cuyper danken u van harte voor de blijken  
van deelneming in gebed en medeleven.

Lieve ma,

Samen met onze pa heb je vijf kinderen grootgebracht. Je hebt ons de waarden van het leven meegegeven, zodat we ze op onze beurt aan onze kinderen konden doorgeven. Je leefde met ons mee, met onze zorgen en onze vreugde. Na het heengaan van onze pa, was je enkele jaren op jezelf aangewezen. Elke week gaan kaarten, samen met uw broer, zussen en talrijke vrienden was je lang leven. Daar leerde je ook Juliën kennen. De eenzaamheid van beiden werd doorbroken, mekaars aanwezigheid was de komende negen jaar het belangrijkste. Als kernlid van de KAV zette je je vele jaren belangeloos in. Het uitdragen van je "boekskes" was een dag van praatjes slaan met de talrijke leden en bureu. Je kleinkinderen te zien, was voor u en hen een echt feest. De "fabelkes" en gedichten die je hen leerde zullen zeker in hun harten verder leven. Bij mémé van de tsjepen slapen was een echte kermis, zeker om er 's middags te mogen eten en daarna met hen te spelen. Al wilde je lichaam niet zo goed meer mee, je was nog jong van hart en geest. Je eenvoud, je bewondering, je gouden hart, maakten je zo apart.

Lieve ma, voor ons was je de beste moeder. Je wist het wel, we hielden allemaal veel van jou. We wilden nog zoveel goede raad. Je moeten missen wordt voor ons niet makkelijk. Je geloof in "ons Liefvrouwen" van Lourdes, zoals jij Maria noemde was heel sterk. We zullen voor je bidden.

Bedankt ma, voor alles, Waak over ons.



BEGR. JOHAN RODTS - DRUK. DE SONVILLE