

Zalig de doden die in de Heer sterven: zij zullen rusten van hun arbeid, want hun werken volgen hen. (Openb. XIV,13)



BID VOOR DE ZIEL

van Eerwaarde

ZUSTER TARCISIA

in de wereld

Juffrouw MARIA BOELAERT

van de Congregatie der Zusters van de
H. Franciscus te Opbrakel,

Geboren te Smetlede	26-9-1887
in het klooster getreden	2-1-1906
ingekleed	6-4-1906
geprofest	8-4-1907
godvruchtig overleden te Opbrakel	8-3-1960

gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.



In stille eenvoud is zuster Tarcisia door 't leven gegaan. Haar ganse leven heeft zij besteed aan de opvoeding van de kleuters, het woord van haar Meester indachtig: "Laat de kleinen tot Mij komen!", Aan die edele taak schonk zij haar hart, haar toewijding en haar blijde dienstvaardigheid.

Als religieuze muntte zij uit door haar diepe godsvrucht, haar bijzondere verering van de H. Maagden haar nauwkeurigheid in het volbrengen van al haar religieuze plichten. Zij kende niets anders ter wereld dan de Heilige Wil van God die zij herkende in het minste verlangen van haar Overheid.

Zij sloot haar taak op de wereld met het offer van haar leven; zij verzweeg haar ziekte en droeg al haar lijden aan O. L. H. op, tot uitboeting van de zonden. Zonder één enkele klacht te uiten is zij gestorven met de glimlach op de lippen, berustend in de H. Wil van God.

Dierbare Oversten en medezusters, ik dank U voor zoveel bliken van genegenheid en voor de liefdevolle zorgen die ik bij U mocht ondervinden.

Dierbare familieleden, ik dank U voor uw genegenheid en uw gebeden. Ik blijf U gedenken bij de Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
(300 d. afl.)

