

'k Zal haar naam met eerbied noemen  
Nu zij neerdaalt in het graf,  
En Gods goedheid altijd roemen  
Die mij zulk een moeder gaf.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## Victorine BOELAERT

weduwe van Mijnheer

**Frans VAN DROOGENBROECK**

geboren te Erpe, de 1 oktober 1879 en er godvruchtig overleden de 19 juni 1961, gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

*Lid van de godvruchtige genootschappen.*

De dierbare overledene heeft geleefd voor God en haar gezin. Zij offerde elke dag haar arbeid, haar vreugden en beproevingen aan haar God. Zij vond steeds in het gebed levenskracht, zielevrede, berusting en uitstralende goedheid voor allen.

Zij omgaf haar echtgenoot en haar kinderen met de liefde en de zorg van haar edelmoedig hart. Zij was een voorbeeld van godsdienstig en onberispelijk leven.

Een moeder die zó heeft geleefd, leeft voort bij God en de mensen. God heeft de liefdevolle arbeid van deze kristelijke moeder aanvaard en bekroond met zijn eeuwig leven.

Mijn beminde kinderen en kleinkinderen, u zult de kristelijke traditie van ons huis getrouw blijven. U zult veel bidden voor uw moeder en grootmoeder en steeds uw huisgezinnen blijven vullen met uw onderlinge vriendschap.

Heer, geef haar de eeuwige rust. Het eeuwig licht verlichte haar. Zij ruste in vrede.

Heilige Moeder Maria, bid voor haar.

denken U van harte voor de blijken van deelneming  
in rouw en voor uw gebeden.

.....  
Drukkerij St-Maarten, Erpe.

Heer en Mevrouw Oktaaf Van Droogenbroeck-Wijnant en kinderen,  
Heer en Mevrouw Robert Van Droogenbroeck-Wijnant en kinderen,  
Heer en Mevrouw Omer Van Droogenbroeck-Van der Biest en kinderen,  
De families Van Droogenbroeck, Boelaert, Cardon en De Boeck,