



Met liefde gedenken wij

## **Maria BOELEN**

weduwe van

### **Herman MERKEN**

Lid van de bond der gepensioneerden,  
Ziekenzorg en van verschillende  
godvruchtige genootschappen

Geboren te Rijkhoven op 5 maart 1912 en  
godvruchtig overleden te Grote-Spouwen  
op 13 november 1990, voorzien van de  
H. Sacramenten der Zieken.

Stil en onopvallend, zo was haar heel  
leven, zo is zij ook van ons heengegaan.  
Een lieve dienstbare moeder, die ondanks  
haar lijden toch steeds weer klaar stond  
voor haar kinderen en kleinkinderen.  
In haar geloof vond zij de kracht om de  
moeilijkheden te overwinnen. Het deed  
haar veel verdriet dat ze de laatste tijd  
niet meer naar de kerk kon gaan om  
eucharistie te vieren. Ze zag dan ook erg  
uit naar de zondagseucharistie op t.v. en  
naar de maandelijkse ziekencommunie.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, dank  
voor al de goede zorgen die ik de laatste  
jaren bij u mocht ervaren. Blijf bij elkaar,  
steun elkaar in lief en leed, dan zal mijn  
gedachtenis bij u levend blijven.  
Gedenk mij in uw gebeden.

Aan U, Mijn God, vertrouw ik mijn leven  
toe. Voltooi wat onvolkomen was.  
Moeder Maria, wees gij mijn  
voorspreekster bij uw Zoon.

\*\*\*

*Voor uw deelneming en uw gebed  
danken U: de families BOELEN,  
MERKEN, BAERTEN en SCHOLS.*