

Zalig de zachtmoedigen; want ze zullen het rijk
der hemelen bezitten Math. V 4



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

JEANNETTE BOETMAN

echtgenote van Mijnheer

Joannes Franciscus Ribbens

geboren te Overboelare, de 18 juni 1882 en er god-
vruchtig overleden de 11 oktober 1956, voorzien van
de h.h. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke
zegen.

De duurzame overledene was een trouwe echtge-
note, een goede en zorgzame moeder die leefde voor
het geluk van haar man en hare kinderen. Haar ge-
dachtenis zal in zegening blijven.

Deze laatste tijd hebben de beproevingen haar niet
gespaard doch deze heeft ze steeds aanvaard met
volle onderwerping aan de goddelijke Voorzienigheid
want zij wist dat het lijden met overgave aan God
een loutering is en een voorbereiding om opgenom-
men te worden in de hemel.

Duurbare echtgenoot, scheiden doet lijden, doch
te weten dat moeder dit aardse tranendal geruild
heeft voor een onvergankelijk geluk moet U troosten
in deze zware ogenblikken.

Beminde kinderen, blijft uwe moeder dankbaar
voor al het goede u getoond en gedaan en moge haar
goede voorbeelden van onbaatzuchtige toewijding
u een wegwijzer zijn voor een eenvoudig maar
rechtzinnig kristelijk leven. Blijft haar indachtig in
uw gebeden want het gebed en bijzonderlijk de H.
Mis is de band die de zielen verenigt.

Vaartwel, beminde echtgenoot, kinderen, keinkinderen,
broeder en zuster, hebt dank voor uw gene-
genheid; ik verwacht u allen bij O. L. H.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.



De familiën

RIBBENS, BOETMAN,

VAN MALDER en CLEREBAUT,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. M. DE VOS, Koster, Overboelare