

Zalig de zachtmoedigen van harte.

GEDENK IN UW GEBED

M E V R O U W

**Maria BOEYKENS**

weduwe van de Heer Oscar BAELE

geboren te Massemen, de 2 augustus 1884 en godvruchtig overleden te Balegem, de 25 augustus 1969, gesterkt door de H. H. Sakramenten.

---

« Heer, laat me nu, naar uw belofte, in vrede gaan. »

Ze is in vrede en stil uit dit leven heengegaan dit bedaagde in-goede moedertje.

Het lange bestaan, dat achter haar lag, was hard, maar ook schoon geweest. In moeilijke tijden heeft ze met inzet van al haar krachten voor het welzijn van haar kinderen gestreden, terwijl ze rotsvast vertrouwde op God. Werken en bidden, was de wet van haar leven. Dit is de verklaring van de sereniteit van haar oude dag : ze had de goede strijd gestreden, haar taak volbracht. Al kon God alleen haar naar verdienste lonen, toch mocht ze reeds bij haar leven vruchten plukken van haar weggeschonken leven. Als een kostbaarst bezit werd ze door haar kin-

deren en kleinkinderen met federe zorg en verering omringd.

Liefste kinderen en kleinkinderen, bij het verlaten van dit aards bestaan, dank ik de goede God voor zijn kruisen en zijn zegeningen, voor wat ik voor u heb kunnen doen en van u weer mocht ontvangen. Ik zal niet ophouden u in Gods vaderlijke liefde aan te bevelen.

Dierbare familie en goede vrienden, God leide u op de weg van vrede tot het eeuwige wederzien. In geloof en gebed blijven wij verenigd.

+

Mevrouw Georges Baele(+)-Van Achter,  
Mijnheer en Mevrouw Gerard Baele-Sepp en  
kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Jules Baele-De Roover  
en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Frans De Temmerman-  
Baele en kinderen,  
De families Boeykens - Baele - Goossens -  
Van Den Berghe,  
**danken U van harte voor de blijken van  
medevoelen hun betoond bij het afsterven  
van hun dierbare overledene.**