

Bewaar in uw hart het aandenken van  
dezen die u bemind hebben en vergeet ze  
niet in uw gebeden.

†

VROOM AANDENKEN

van Mevrouw

**SYLVIE BOEYKENS**

weduwe van de Heer

**AUGUST VAN HERZEELE**

geboren te Erwetegem de 11 februari 1884  
en overleden in de St-Elisabethkliniek te  
Zottegem de 3 september 1964, voorzien  
van de HH. Sacramenten der zieken.

Drie dingen maken de dood van de recht-  
vaardige kostbaar : de vreugde van de  
volbrachte plicht, de rust na arbeid en lijden  
en de overtuiging van de eeuwige zaligheid.

De dierbare overledene was een liefheb-  
bende moeder. Met wilskracht en moed  
heeft zij de wisselvalligheden van het leven  
gedragen. In waarheid kan men van haar  
getuigen dat zij haar brood niet in ledigheid  
heeft gegeten : van kindsbeen af heeft zij de  
arbeid gekend en tot zolang haar krachten  
het toelieten is zij ijverig in de weer geweest  
voor haar gezin.

Dierbare kinderen en kleinkinderen,  
moeder verlaat u met de overtuiging dat zij  
ten opzichte van U haar plicht heeft gedaan.

Dat Gods milde zegen op U ruste om de  
goede zorgen en toewijding die ik van U  
mocht genieten. Blijft elkaar beminnen zoals  
ik U heb liefgehad en vergeet nooit de raad-  
gevingen van moeder : zó houdt gij best  
haar aandenken in ere. Vaarwel allen en  
tot eeuwig weerzien.

Dierbare familieleden en kennissen, bidt  
voor mij.

Jezus, Maria, Jozef.

---

*Een ware troost waren voor ons  
uw bliken van christelijke deelneming  
bij het heengaan van haar die ons zó  
dierbaar was.*

*Daarvoor danken U oprecht :*

*De families Van Herzeele,  
Boeykens,  
Hoste,  
Fontenoy.*