

*" Gij zijt voorbij, maar leeft
met zoveel sporen in ons hart,
in onze herinneringen
toen wij u plots, maar niet
geheel verloren
want alles, wat elk van ons ontving
aan liefde en vertedering
blijft eenieder,
onverwoestbaar toebehoren. "*

A. Van Wilderode.



Daniel BOGAERT

echtg. Fernande Van Poucke
11.10.1937 Ronse 09.12.1998

Pake, pépé,

we zullen ons altijd herinneren:

je grote warme handen,
wat eeltig en grof van het werk in de natuur,
maar tegelijk zacht door je diepe genegenheid;
je fonkelende ogen,
waarmee je ons, nu eens plagend dan weer
bemoedigend, hebt aangekeken;
je vriendelijke woorden en je opgewekte lach;
je heldere stem
waarmee je zo van harte
voor God en voor de mensen gezongen hebt.

Zó blijf je ons nabij.

Zó dragen we je mee in ons hart.

Fernande,

Stanny en Veerle, Paul en Katelijne,

Maaïke en Frederik, Wouter en Sofie, Saartje, Marjolein,

Sofie, Jeroen,

ma en Etienne.

Met dank om uw meevoelen en uw gebed.

**Heer God,
we danken U voor al wat we
van hem mochten ontvangen.
Voltooi wat Gij
in hem begonnen zijt.
Bewaar hem voor altijd
in Uw en onze liefde.**