



Dankbaar gedenken wij:

DE HEER  
**Eugeen BOGAERT**

weduwnaar van mevrouw  
Julia VAN DEN BOSSCHE

geboren te Siint-Maria-Oudenhove op  
17 oktober 1908 en godvruchtig overleden  
te Zottegem in het A.Z. Sint-Elisabeth  
op 28 december 1995, gesterkt door  
de H. Sakramenten der zieken.



*De mensen die gaan in het duister,  
die wonen in het land van de dood,  
zij zullen een licht zien stralen,  
het hemelse morgenrood.*

*Want er is een prins geboren,  
met prachtige namen gekroond.  
En Hij is de vorst van de vrede,  
de God die bij mensen woont.*

*Hij brengt het leven op aarde  
terecht in Zijn koninkrijk.  
De mensen die gaan in het duister,  
die worden de koning te rijk.*

*(naar Jesaja 9, 1-6)*

Eugeen, nu straalt voor u het hemelse morgenrood.  
Kerstmis 1995 is niet je laatste Kerstmis, maar het  
begin van een feest dat eeuwig duren zal.

Als mens heb je moedig je taak volbracht.

Je kinderen en kleinkinderen zijn je dankbaar voor  
alles wat zij van jou en moeder mochten ontvangen.  
Veel mensen kenden jou. Zij ontmoetten je in het  
dorp.

Je hield van een praatje, van een drankje. Veel  
energie besteedde je aan de duivensport. Je hart zat  
in je ambacht.

Het heengaan van je echtgenote Julia tekende je  
zwaar.

Dikwijls zagen wij je naar haar graf toegaan. Je kon  
mijmerend voor je uitstaren, binnenshuis, of buiten,  
aan je muur. Het geloof in de God van alle leven  
bracht licht in je duisternis. Je hield de zondagsmis in  
ere, het gebed was een houvast.

Eugeen, wij vertrouwen je toe aan God die liefde is.  
Samen met jouw Julia kan je wandelen in zijn licht.

De families Bogaert - Van Den Bossche - De Lepelee-  
re - De Reghel - Pieters danken u voor uw medeleven  
en gebed.

Namis: maandag 5 februari 1996 om 18.45 uur.

Begr. Van Vijle, Zottegem - 09/360.11.15 - 360.75.60  
Druk. H. Maginet, Zottegem - 09/360.74.96