



Dankbare herinnering aan
mevrouw

Irma BOGAERT

weduwe van de heer
Hubert Roeland

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 23 december 1916 en
overleden te Tenerife op 29 april 2000,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Lid van de bond der gepensioneerden.

Haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen danken u voor uw
aanwezigheid en blijken van deelneming.

Je sprak ons over het leven dat verder gaat, toekomst.
Je leerde ons bidden.
Je leerde ons lachen, dwars door alle tranen heen.
Je leerde ons tenvolle leven, met hart en ziel.
Je leerde ons te geven, en dat vergeten we nooit.

Het is alsof we je weer zien glimlachen.
We ruiken weer de verse koffie van toen we samen
iedere zondag aan tafel zaten. Horen weer je
honderden verhalen, en vragen om het weggaan nog
even uit te stellen. Nu rest er alleen nog de herinnering.
We leggen de bloemen op het graf en nemen afscheid.
Straks is het moederdag, er zullen bloemen zijn, verse
koffie, zachte stemmen, maar ook jouw lege plaats, dat
gemis waar we maar niet aan kunnen wennen.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
familie en vrienden, dank voor alle mooie dagen, voor
blijk van goedheid en genegenheid. We zien elkaar
terug bij de Heer, Die is de Weg, de Waarheid en het
Leven.



*Om je heengaan treuren wij,
om wat je was zijn we zeer dankbaar.*