

"...Dan zullen de rechtvaardigen  
in het Koninkrijk van hun Vader  
schitteren als de zon." Mat. 13,43.  
(evangelie op de sterfdag)

Tot vrome gedachtenis aan

MEVROUW

**ERNESTINE BOGAERT**

weduwe van de heer

**DENIS VAN DEN BERGHE**

Te Steenhuize-Wijnhuize werd ze geboren op 9  
augustus 1895. Zij is er zeer godvruchtig overle-  
den op 23 juli 1978, gesterkt door de HH. Sacra-  
menten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Zondagmorgen. Aan het altaar werd toen gebeden : "Heer, wij vragen U : haal ons nauwer naar U toe, dat wij met U verbonden blijven. Bevestig ons in dit verlangen..."

Nadien werd moederke bediend. Ze lag zo rustig en zo stil. Klaar bewust beleefde zij de H. Ziekenzalving en ontving biddend de H. Communie. De Heer haalde haar zeer nauw tot zich.

Diezelfde dag nog is zij zachtjes heengegaan. Het diep gelovige verlangen van haar hart werd nu meteen bevestigd...

Beste kinderen en kleinkinderen, ik weet het wel : mijn heengaan laat een lege plaats in uw leven. Toch dank ik u, omdat ik sterven mocht in ons vertrouwde huis. Doe verder allemaal uw best, opdat wat ik u heb trachten in te prenten, geen nutteloze moeite werd. Vergeet het nooit : De Heer was steeds mijn groot houvast in voor- en tegenspoed. Daarom ook zal Hij nu mijn toekomst zijn in eeuwigheid.

Dank u om de schone oude dag, die ik bij u ervaren mocht. Blijft allen aan mij denken in gebed en in een schoonbeleefde zondagmis. God zegene en beware u dan allemaal.



De heer en mevrouw Willy VAN DEN BERGHE-  
CAENEPENNE en kinderen

De heer en mevrouw Roger VAN DEN BERGHE-  
BAYENS en kinderen

haar kinderen en kleinkinderen

De families BOGAERT, VAN DEN BERGHE,  
DASSELEER en MEULENIJZER,

**Danken U innig voor de blijken van  
deelneming in hun rouw.**

Drukk. De Ryck-Dubelloy Zottegem tel. 091-600 529