



Gedenk in uw gebed

mevrouw

IRMA CELINA BOGAERT

echtgenote van de heer

Jules Ketsman

geboren te Sint-Maria-Lierde

op 7 december 1913 en

godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth

te Zottegem op 25 februari 1992,

na het Sakrament der zieken

ontvangen te hebben.

Jules Ketsman

Hans en Frieda Ketsman-Van den Avont

André en Ingrid De Tandt-Ketsman

Heidi, Wouter en Ellen Ketsman

Stijn De Tandt

De families Ketsman, Bogaert, Collage

en Stercki danken u voor uw gebed en blijken

van deelneming.

”Haar glimlach en haar zorgen
zijn voorbij
haar lieve aandacht voor
de daagse dingen
die door haar hoofd en haar handen
gingen
en alles wat zij was voor u en mij.”

Anton Van Wilderode

