



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

JOZEF BOGAERT

weduwnaar van Mevrouw
Suzanne VAN DEN DOOREN

Geboren te St.-Maria-Lierde op 2 september 1914
en godvruchtig overleden in het AZ St.-Elisabeth
te Zottegem op 20 januari 2000,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Oudstrijder 1940-1945

De families **BOGAERT, VAN DEN DOOREN,**
DE GEETER en **MORNIE,**

danken U voor uw aanwezigheid en blijken
van medeleven.

er zijn van die ware momenten
dat het verleden wordt verteld
in de kleine achteruitkijkspiegel
weet je nog van Jozef Bogaert
hoe hij eenvoudig en bescheiden
als minzaam man geëerd en gekend
zeld veel gezien en meegemaakt
jou vriendelijk groette iedere keer
al en toe een rustig kaartje
graag thuis en goed van hart

trouw gezorgd voor Suzanne
toen zij lang en zwaar ziek
en thuis gestorven is in 1992
Jozef was nu zelf ziek geworden
langzaam oud en zwak van longen
met de wintergriep naar de kliniek
die hij niet meer te boven kwam
hij was er stil en wist voorzichtig
hij zei met kleine stem 'ja en bereid'
hij gaf toen zichzelf uit handen

ik bewaar de herinnering
hoe hij geduldig in de kamer
hoe stil en hoe innemend lief
daar was het te zien dat het leven
ten einde toe het oefenen is
van hopen en van liefhebben
dat is geloven op zijn best
Jozef plooidde zichzelf bereid
sloot de ogen tot geborgenheid
op die dag gaf hij de geest