

Zalig de mens, welke de Heer wanneer Hij komt,
zal wakende vinden!



BIDT VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

JOZEF - OMER - FRANS BOGAERT

zoon van

Mr. RICHARD en Mw HORTENSIA DE PRYCK

geboren te Erwetegem den 21 Oogst 1924 en na een
moto-ongeval in de kliniek te Opbrakel zeer god-
vruchtig overleden den 24 October 1948, versterkt
door al de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was lid van al de godvruchtige
genootschappen der parochie.

Op den feestdag van St. Raphaël, patroon der En-
gelbewaarders, midden in de schone Octobermaand
wordt deze veelbelovende minzame jongeling akeig
en gruwzaam aan de liefde der zinnen ontruk en bijna
schielijk voor Gods troon geroepen.

Tegen 't geweld der dood kan zich niemand wape-
nen: op zijn zeis staat geschreven « Ik spaar noch
jong noch oud, kom onvoorziens en wijk voor nie-
mand ». Wij aanbidden en aanvaarden in diep ne-
derig geloof, o Heer, al Uw HH. schikkingen.

De sterke, springlevende jongeling telde onder zijn
gezellen om zijn gulhartig en blij gemoed niets an-
ders dan vrienden. Hij was een kundig mechaniker,
met fijn en schrander geest begaafd. Gesproten uit
diep-kristelijke ouders, gaf hij maandelijks in de H.
Communie van den H. Hartenbond, zonder menselijk
opzicht, een stichtend voorbeeld van godsvrucht
en oppassendheid.

Om hem verder aan 't bederf van de boze wereld
te onttrekken, en hem steeds in loon van zijn ver-
diensten over te planten in d'Hemelwoon, is Maria,
zijn tedere Moeder, samen met zijn Bewaaren-
gel, hem zoo vroegtijdig uit het leven komen roepen. Dat
Gods naam gezegend zij.

Duurbare Ouders, Broeders, Zusters en familieleden
wilt u tranen drogen, want 't noodlot dat ons treft
is voor mij eer een gewin dan een verlies; wat kan
ik nog beter verlangen, wat kan ik van Gods vader-
lijke goedheid nog meer ontvangen dan de reispen-
ning die de Heer mij schonk in volle bewustzijn.
Dank voor al uw liefde en zorgen, ik zal in vergel-
ding veel voor u a. en bidden, vergeet mij ook niet.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 d. afaat.

Voor uw gebeden en bliken van
deelneming in onzen diepen rouw,
bedanken Ued. de familiën

BOGAERT-DE PRYCK,
GAUBLOMME en
VAN CAUWENBERGHE.