



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

## ***Libert BOGAERT***

echtgenoot van Mevrouw  
Leona ROELAND

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op  
14 december 1942 en overleden in het  
A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem  
op 25 januari 2002,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

---

Uw aanwezigheid en uw medevoelen  
waren voor ons een troost,  
wij danken U ervoor.  
Zijn echtgenote, kinderen en kleinkind.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49

Liefst papa,

Eerst ons memeken en nu jij, in nog geen twee  
jaar, waarom?

Waarom moest jij ons zo vlug verlaten?

Wij zullen je zo verschrikkelijk missen!

Je hebt je leven lang hard gewerkt.

Zeven jaar geleden kreeg je een hersenbloeding,  
waar je gelukkig volledig van hersteld was, maar  
werken dat kon niet meer!

Gelukkig had je je beestjes waar je alle tijd in stak  
en Bram je petekind die je dagen opfleurde, einde-  
lijk kon je samen met mama van het leven genieten.  
Je gaf ons elke dag zoveel liefde en interesse in ons  
doen en laten. Niets konden wij u misvragen,  
steeds stond je klaar met raad en daad voor iede-  
een die je nodig had. Over alles had je uw eigen  
mening die iedereen mocht weten, goed of slecht,  
en toch werd je door iedereen geliefd, geëerd en ge-  
respecteerd. Je had zoveel plezier aan ons Jenske,  
je enig kleinkind, waar je ontzettend fier op was.

De laatste jaren had je het er zo moeilijk mee dat je  
niets meer kon, je vond het verschrikkelijk zoals  
je zelf steeds zei "Altijd in een ander zijn ogen te  
moeten kijken" maar je leven ging verder.

En dan, die fatale vrijdag; 's morgens vlug een  
ochtendkus en naar het werk, "tot vanavond" riep  
je nog, maar die avond was je er niet meer. We  
wisten niet wat ons overkwam toen mama ons  
belde! We hebben niet eens de kans gekregen om  
afscheid te nemen.

Papa, we zullen je nooit vergeten, nooit zal je uit  
ons leven verdwijnen, je bent voor eeuwig in onze  
gedachten!

Slaapwel papaken, ooit zullen we allen terug  
samen zijn.