

Op U mijn God, heb ik gehoopt. In uw handen ligt mijn eeuwige zaligheid. (Ps. 30)

†

Wil vroom gedenken
MEVROUW

Margareta-Philomena BOGAERT

echtgenote van de Heer

August SCHAILLÉE

geboren te Wetteren op 2 november 1906 en zachtjes in de Heer ontslapen te Goeferdinge-Geraardsbergen op 2 februari 1972, voorzien van het H. Sacrament der Zieken en de Apostolische Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart,
van de Christelijke Vrouwenbeweging,
van de Christelijke Bond
der Gepensioneerden

« Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt. Ik zal u rust en verkwikking schenken. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw ziel ».

Met die troostvolle belofte voor ogen, heeft de dierbare overledene gans haar leven doorgebracht als een godvruchtig en voorbeeldig mens en wanneer de tijd van de beproeving kwam heeft zij, naar het voorbeeld van haar goddelijke Meester, met geduld haar kruis gedragen.

Haar leven van toewijding, zolang haar

krachten het haar mogelijk maakten en haar nooit ophoudende zorgzame liefde blijven een toonbeeld voor ons en een waarborg voor haar hemelse vreugde.

Ons hart is dan ook wel bedroefd bij deze scheiding, maar de gedachtenis aan haar christelijke levensmoed zal ons helpen om doorheen ons lijden en verdriet haar weg te volgen.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, uw geluk was het mijne en ik heb er mij onverdeeld voor ingezet met hart en ziel. Blijft gij nu ook innig met elkaar verbonden in een leven van trouwe dienstbaarheid voor mekaar en voor de Heer. Over de dood heen vinden we mekaar dan terug in ons geloof en ons gebed. Bewaar beiden in uw hart en in uw leven, zoals wij ze altijd samen hebben beleefd. Zo zien we mekaar voor eeuwig gelukkig weer bij de Heer.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken U daarom oprecht:
de families BOGAERT, SOLOME,
SCHAILLÉE, BOURLEZ.

Druk. A.V. Keymeulen-Bogaert, Moorsel